



De Dilbeekse dichter **Alain Vanclooster** publiceerde 2 boeken over de gevolgen van de kernramp van Tsjernobyl (1986) in Oekraïne. Eerst een dichtbundel “Plattekaas met alsem” (2019) waarin linken werden gelegd met het oeuvre van niemand minder dan onze eigen Pieter Bruegel de Oude, en recent de roman “Prachtig Pover Pripjat”, fictie gebaseerd op het waargebeurde verhaal van zijn Oekraïense vrienden Lyubov en Aleksandr Sirota. Alain kon onmogelijk vermoeden dat amper 2 weken na de publicatie van zijn jongste boek, Rusland een grootschalige invasie in Oekraïne zou starten die nu heel Europa in zijn wurggreep houdt met miljoenen vluchtelingen, ook naar ons land, tot gevolg. In de bibliotheek van Dilbeek zal de auteur zijn boek toelichten en het verhaal vertellen van moeder en zoon Lyubov en Aleksandr. Gezien de actualiteit zal Alain zoveel mogelijk parallellen trekken tussen de kernramp van 1986 en de oorlog van vandaag.



Serge Detruyer, onze collega in Westrand, is kind van een Belgische vader en Oekraïense moeder. Zijn ouders leerden mekaar kennen in Duitsland in een werkkamp tijdens WOII. Ze vluchtten via Frankrijk naar België waar ze later trouwden en een gezin stichtten. Jaarlijks werd in de grote vakantie de familie in Oekraïne bezocht, dit gebeurde per trein met heel veel bagage. Over die reizen gaan zijn verhalen en anekdotes, alsook over de huidige situatie van zijn neven en nichten die verspreid in Oekraïne wonen: in Kharkov, Kiev, Odessa en Chytomir .